

## Resebrev - maj 2012. På besök i Göteborg

Först trodde vi att det var små delfiner som hoppade här i hamnen i Marina Bay, Fort Lauderdale, men det är en fisk som heter tarpon. Det plaskar och skuttar så det verkar som de trivs. Tarponen är en Atlantfisk som klarar att leva i bräckt vatten och de använder sin simblåsa att "andas" med så de måste upp till ytan titt som tätt, troligen därför deras beteende liknar delfinernas.

Det skall även finnas olika sköldpaddor och en och annan haj har siktats i marinan.

Nu var seaQwest avsegelbåtad och alla segel samt dinge och utombordsmotor körda till ett förråd. Oj, vad plats det blev i förpiken! Air condition införskaffad och bra bänkbelysning i köket monterad. Allt löst på däck är nedplockat och undanstuvat. Dubbla förtöjningslinor satta, orkansåsongen börjar ju redan 1 juni, alla fendrar hängde ute och båtvakt var ordnad så nu var det bara att låta grannen skjutsa oss till Miami Airport.

Efter flera förseningar var vi äntligen tillbaka i Göteborg och möttes av en stad i ljuvlig ljusgrön prakt med vitsippor och påskliljor längs vägarna. Vad vi har längtat efter just det! Till och med maskrosorna gillade vi. Mycket vackert finns på många håll i världen men det är bara i kalla nord vi har denna skira försommargrönska.



*Mot Liseberg en grå och kall dag*



*Domkyrkan badar i sol en annan dag*

Bortsett från att temperaturen kunde vara lite högre, var det verkligen rätt tid att komma till Sverige. Naturen hade precis vaknat och allt var fräscht, solen tittade fram och värmden fint då och då. Nyfiket for vi omkring och kikade. Mycket var sig likt men en hel del hade förändrats. Härligt att se att det byggs och satsas på olika håll i stan!

Aktiva veckor blev det. Göteborgsvarvet med folkfest på stan. Studentfirande. Möten med våra nära och kära avlöste varandra. Femkamp på Liseberg med våra fina ungdomar. Många härliga middagar, på restaurang och vid grillen, i goda vänners sällskap. Utflykter till både Orust och Grundsund. En och annan seglare hann vi också träffa och gamla bekantningar där åren runnit undan allt för länge sedan sist.

Tandläkaren, optikern, allergiläkaren, gynekologen, ja vi hade lite att ta igen.



*Det finns alltid tid för lite kuligheter!*

Det blev verkligen en tid att njuta av. Långa ljusa kvällar och dessutom ljukt tidigt på morgonen! Oslagbart. Det är något vi inte är bortskämda med nu för tiden och något man känner att man saknar. Å andra sidan har vi lite bättre ljus här under andra årstider.



*Ofta vandrade vi i vår grannpark, Saffjällets Naturreservat, och bara njöt av grönskan.*



*Ostinidefararen Götheborg*

European Maritime Day firas årligen runt om i Europa och i år var det Göteborgs tur att stå värd för den fackkonferens som hålls i samband med detta. För första gången skulle det ske i Skandinavien och Göteborg slog på stort. Söndag 20 maj kom sommarvärmen och överallt kring kajerna i Göteborg fanns aktiviteter för stora och små. Många fina gamla och nya båtar samlades och öppnades för allmänheten. Vi gjorde en rundvandring på ostindie-fararen Götheborg och fascinerades av detta enorma skepp. Som kontrast besökte vi lite senare den moderna Elida, byggd helt i komposit.

Melodifestivalen (European Song Contest) gick av stapeln sista helgen i maj och vi fick se Loreen klara favorittrycket och Sverige vinna stort.

Hektiska veckor med något bokad nästan varje kväll och fullt av ärenden att fixa under dagarna, men så otroligt roligt! Så här lång tid skall det aldrig mera gå mellan våra besök. Tack alla ni som bidrog till alla dessa trevliga stunder!

*Heléne @ seaQwest*



*Utsikt mot Tjörnbron, från vänners sommarhus på Orust*